

Σεβασμιώτατε,  
Πανοσιώτατε Αγιορείτη,  
Κύριοι Υπουργοί,  
Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,  
Κύριε Περιφερειάρχα,  
Κύριε Δήμαρχε,  
Κυρίες και Κύριοι,  
Αγαπητές φίλες μέλη της Οργάνωσης

Είναι ιδιαίτερη η τιμή και μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι στην Θεσσαλονίκη, την πόλη που ανέδειξε διακεκριμένες προσωπικότητες, που προσέφερε εξαιρετικές ιδέες και ρόλους που σφράγισε την παλαιότερη και νεώτερη ιστορία της χώρας μας.

Προσωπικά έχω δεσμούς με την Θεσσαλονίκη και ευχάριστες αναμνήσεις από την εισαγωγή μου στην Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Φιλικοί και φιλόξενοι άνθρωποι, συμφοιτητές και συμφοιτήτριες με στόχους και όνειρα.

Κυρίες και Κύριοι,

Η σημερινή εκδήλωση που οργανώνει η Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ», παράρτημα Θεσσαλονίκης, αφορά τον θεμελιωτή του Νέου Ελληνικού Κράτους Ιωάννη Καποδίστρια.

Η σημερινή ημέρα, **η 29<sup>η</sup> Μαΐου**, επιτάσσει να θυμηθούμε για ένα λεπτό έναν άλλο μεγάλο τραγικό ήρωα του Έθνους, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τον τελευταίο αυτοκράτορα, ο οποίος πριν από 560 χρόνια υπερασπίζοντας την Κωνσταντινούπολη με 5.000 μαχητές απέναντι σε 300.000 Οθωμανούς έπεσε στην Πύλη του Ρωμανού. Προηγουμένως είχε απορρίψει τις προτάσεις του Πορθητού με την ιστορική απάντηση:

**«.....Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοι δοῦναι, οὔτ' ἐμὸν ἐστὶν οὔτ' ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ· κοινῇ γὰρ γνώμη πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν»**

Αυτό το «**αυτοπροαιρέτως**», είναι που μαρμαρώνει το χρόνο λέει ο ποιητής και έχει δίκιο.

400 περίπου χρόνια αργότερα - το 1821 – το όνειρο ξύπνησε, **απομαρμαρώθηκε** και μέσα από ποτάμι αίματος αναδείχθηκε η Νέα Ελλάδα, το Νέο Ελληνικό Έθνος, του οποίου το κράτος μορφοποίησε και θεμελίωσε ένας άλλος τραγικός Έλληνας, ο Ιωάννης Καποδίστριας.

Σήμερα θα προσπαθήσουμε με απόλυτο σεβασμό, να παρουσιάσουμε

τις ανέκδοτες επιστολές του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια. Επιστολές που τα κείμενα τους είναι όχι απλώς συγκλονιστικά, αλλά και μοναδικά, όπως μοναδικός είναι ο τρόπος που ο συγγραφέας κ. Ιωάννης Κορνιλάκης φέρνει στο φώς αυτές τις επιστολές.

Συγχαίρω τον κ. Κορνιλάκη και τους συνεργάτες του για την επίπονη, επίμονη και φιλόδοξη αυτή εργασία, για την έκδοση ενός τόσο περισπούδαστου και αξιόλογου βιβλίου που αναφέρεται στον Ιωάννη Καποδίστρια **«Τον Άγιο της Πολιτικής»**.

Υπάρχει «Άγιος στην Πολιτική»; Αναρωτήθηκα. Κι όμως, όταν το διάβασα διαπίστωσα ότι ο χαρακτηρισμός αυτός ήταν ο πλέον εύστοχος. Ούτε κάτι λιγότερο, ούτε κάτι περισσότερο. Η ανάγνωση των επιστολών μου γέννησε διάφορα συναισθήματα και αυτά θέλω να μοιραστώ μαζί σας.

Περηφάνια για τον Καποδίστρια που ήταν Έλληνας. Θαυμασμό για την μεγάλη αυτή μορφή και αγωνία να φτάσω στο τέλος του βιβλίου.

Ο Καποδίστριας δεν έκανε δική του οικογένεια, όμως ένοιωθε δικά του παιδιά όλα τα Ελληνόπουλα εντός και εκτός Ελλάδος – **«Τα παιδιά μας έλεγε, είναι το μέλλον μας»**.

Η αγάπη του προς νέους επηρέασε τον πολύ πιστό και πλούσιο φίλο του Ιωάννη Δομβόλη ώστε να αφήσει με την διαθήκη του, μεγάλο χρηματικό ποσό σε τράπεζα της Ρωσίας με μοναδικό και απαράβατο όρο την ανέγερση Πανεπιστημίου που να φέρει **ΟΧΙ** το όνομά του διαθέτη, αλλά του Εθνομάρτυρα Ιωάννη Καποδίστρια. Αυτά το 1849, και το «Καποδιστριακό» κτίσθηκε το 1911 – πέρασαν μόνον 61 χρόνια.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν Έλληνας και Φιλέλληνας. Αγάπησε την διαχρονικότητα του Ελληνισμού. **«Τις δύο, τρεις ιδέες»** όπως γράφει ο Γιώργος Σεφέρης.

**«Αγάπησε την Πατρίδα, την Ελευθερία, την Δημοκρατία και την Δικαιοσύνη»**.

Αγάπη προς την Πατρίδα όχι με λόγια. Ο μεγάλος αυτός Κυβερνήτης, αφού είχε προσφέρει όλη την περιουσία του για να σωθεί η Πατρίδα χωρίς εγωισμούς και αναστολές, έστειλε επιστολές στους απανταχού εύπορους Έλληνες και ζητούσε να την βοηθήσουν και αυτοί οικονομικά.

Χαρακτηριστικά τους έγραψε:

**«Σήμερα είστε Έλληνες. Αλλά αν η Πατρίδα χαθεί, εσείς τι θα είσθε; Μήπως πρώην Έλληνες;»**

Κυρίες και κύριοι,

Σε μια εποχή ηθικής, πνευματικής, πολιτικής, πολιτισμικής και οικονομικής κρίσης, η φωτεινή μορφή του Καποδίστρια στέκεται ανάμεσα μας ιστορικά άγρυπνη.

Χρέος μας να στραφούμε σ' αυτή τη μεγάλη μορφή του Έθνους και να τηρήσουμε τις υποθήκες του. Υποθήκες που είναι το δικό του παράδειγμα, η ανιδιοτέλεια, το ανυπέρβλητο ήθος του, οι υψηλοί οραματισμοί του και η αγάπη του προς την Πατρίδα. Πάνω από ατομικά συμφέροντα και φιλοδοξίες.

Κλείνω με λίγα λόγια του Ιωάννη Καποδίστρια, που πιστέψτε με έχουν ιδιαίτερη αξία σήμερα και αποδέκτες όλους μας:

**«Εφόσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν».**

Ευχαριστώ την Πρόεδρο και τα Μέλη του Δ.Σ. της ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗΣ, για την δυνατότητα και την ευκαιρία να βρίσκομαι σήμερα εδώ.

Τις συγχαίρω για την σημερινή εκδήλωση, αλλά και το πολύ σημαντικό έργο προσφοράς και αλληλεγγύης που επιτελούν για τους πολίτες και την πόλη της Θεσσαλονίκης, βασιζόμενες στους σκοπούς που πρεσβεύει η Οργάνωση μας, και που έχουμε θέσει σκοπό της ζωής μας.

Έχουμε δεσμευθεί να την ενδυναμώσουμε με πράξεις κοινωνικής ευθύνης. Συμπληρώσαμε φέτος 30 δράσης και προσδοκούμε μαζί με σας να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον πάσχοντα συνάνθρωπο.

Συνεχίστε με τον ίδιο ζήλο και αγάπη και να είστε σίγουρες ότι η προσφορά στον συνάνθρωπο μας είναι πρώτα προσφορά στην ψυχή μας.

Και πάλι σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω.