

Κυρίες και κύριοι,

Είναι η αλήθεια ότι την πρόταση από την κα Καψή να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσα σας την δέχτηκα με μεγάλη χαρά ,και την θεώρησα ιδιαίτερα τιμητική. Υπήρξε για μένα μια πρόσκληση -πρόκληση .Εμπιστεύομαι τις γυναίκες τις τιμώ και εκτιμώ ιδιαίτερα κινήσεις όπως η σημερινή. Τις τιμώ όλες τις ημέρες του χρόνου γιατί και η προσφορά τους είναι διαχρονική και συνεχής και όχι μόνο στις 08 Μαρτίου.

Ανάμεσα σε όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα αλλά και στον πλανήτη ολόκληρο που μόνο αισιοδοξία δεν εκπέμπουν ,ο Θεός της Ελλάδας έστειλε ,το φως ,την ελπίδα και το

μέλλον με την παρουσία της Κας Αγνής Βλαβιανού –Αρβανίτη.

Η δράση και η προσφορά της εντός και εκτός της χώρας είναι ανεκτίμητη και δυστυχώς στους περισσότερους από εμάς άγνωστη ,παρόλο που απαιτούνται περισσότερα από 20 λεπτά για να διαβάσει κάποιος το βιογραφικό της.

Ένα βιογραφικό που προσωπικά καθώς το διάβαζα ,προσπάθησα να αξιολογήσω με σειρά αξιακής προτεραιότητας τις δράσεις τις ανησυχίες τις αγωνίες και τους αγώνες της για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την αγάπη της στον άνθρωπο. –τελικά όμως μπερδεύτηκα-

Οι περισσότεροι από εμάς αρχίσαμε να γνωρίζουμε την αξία του περιβάλλοντος ,να ενδιαφερόμαστε και να το αγαπάμε πολύ πρόσφατα. Διαπιστώσαμε πρώτα πόσο θετικά και δυστυχώς αρνητικά επηρεάζει την ποιότητα της ζωής μας και μετά αρχίσαμε «Προστατεύουμε το περιβάλλον,

Αγαπάμε το περιβάλλον ,

Συμμετέχουμε σε προσπάθειες αναδάσωσης

για το περιβάλλον

και πολλά άλλα» αλλά μέχρι εκεί.

Όμως η κ.Βλαβιανού μετά από 20 χρόνια στην διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα της βιολογίας το 1985 έκανε πραγματικότητα το

όραμα της. Ίδρυσε την Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής με έδρα την Ελλάδα στην οποία και προεδρεύει. Στόχος της Οργάνωσης η προώθηση της ιδέας του σεβασμού προς το αγαθό του βίου και την διεθνή συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος.

Σύντομα η Οργάνωση αυτή αναγνωρίστηκε από ηγετικές προσωπικότητες 165 χωρών και είναι μέλος του Συμβουλευτικού Επιτελείου του Οικουμενικού Κοινοτικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών.

Με πίστη ότι το μέλλον της ανθρωπότητας εξαρτάται από τις εύστοχες μεταρρυθμίσεις στην

Παιδεία ,ιδρύει το 1990 το διεθνές Πανεπιστήμιο για το Βιο-Περιβάλλον. Στην πρόταση της το 1992 για αναβίωση της εκχειρίας κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων ,προτείνει την απονομή βραβείων του Βίου σε όσους διακρίνονται για το σεβασμό και την συνεισφορά τους στην διάσωση του περιβάλλοντος με στόχο να κεντρίσει το ενδιαφέρον και την αγάπη στο περιβάλλον. Η πρόταση αυτή υιοθετήθηκε με επίσημο ψήφισμα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Πολλές οι δράσεις και οι δραστηριότητες και περισσότερες οι διακρίσεις εντός και εκτός Ελλάδος.

Κυρίες και Κύριοι

Επιτρέψατε μου να σταθώ στην προσφορά της στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στα παιδιά που γεννιούνται με αυτισμό.

Το 1992 δημιουργήθηκε η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων.

και η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής προσφέρει την αμέριστη υποστήριξη της στο δύσκολο αυτό έργο μετά από έρευνα αποδίδει την αύξηση των παιδιών που γεννιούνται με αυτισμό στη συνεχή μόλυνση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Ο Βίος κατά την άποψη της διακεκριμένης επιστήμονος έχει

ευρύτερη έννοια από εκείνη που εμείς καθημερινά του αποδίδουμε.

Το περιβάλλον ως κοινό σημείο αναφοράς μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε προληπτικά την περαιτέρω καταστροφή του. Η πρόληψη και εδώ όπως και σε όλους τους τομείς, η έγκαιρη διάγνωση διαφόρων και διαφορετικών προβλημάτων υγείας συμπεριλαμβανομένου και του αυτισμού υπάρχει ανάγκη να αποτελέσουν τα επιστημονικά στοιχεία για τις επιπτώσεις της ρύπανσης στην υγεία, βάση για την χάραξη της περιβαλλοντικής πολιτικής σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Περιβάλλον λοιπόν και υγεία πάνε μαζί και ως εκ τούτου επιβάλλεται να ανοικοδομήσουμε μια κοινωνία με θεμέλιο „φυσικά τον σεβασμό σε κάθε μορφή ζωής του πλανήτη .Για την βελτίωση της υγείας και την ποιότητα ζωής ,όλη η ανθρωπότητα χρειάζεται να διακατέχεται από την αγάπη και τον σεβασμό για τον βίο και να επισημάνω αυτό που είχε πει ο Σόλων και προσωπικά με τρομάζει για την σύνθεση και τον οικολογικό πολιτισμό **“Η γη δεν έχει έξοδο κινδύνου”**

Από το βιογραφικό της Κας Βλαβιανού επέλεξα να σταθώ στις παραπάνω δράσεις και ιδιότητες της ως Προέδρου και Ιδρύτριας της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής και της

Πρέσβειρας για τον Αυτισμό γιατί πιστέψτε με όλες οι αναγραφόμενες διακρίσεις και δράσεις υπερκαλύπτονται.

Δικαίως έχει προταθεί επανειλημμένα για το βραβείο **NOBEL**.

Είμαι βεβαία ότι όχι απλά το αξίζει αλλά με την βράβευση της αυτό το βραβείο παίρνει άλλη διάσταση γιατί βραβεύεται η προσφορά της στον πλανήτη και στην ανθρωπότητα.

Ως Ελληνίδα ,ως γυναίκα και ως Πρόεδρος της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών «Παναθηναϊκή» ευχαριστώ την Πρόεδρο και το Δ.Σ του Συνδέσμου Γυναικών Θεσ/νίκης ,Μακεδονίας εν Αθήναις για την εξαιρετική τιμή να βρίσκομαι σήμερα

εδώ, αλλά και για την επιλογή να βραβευτεί η κ. Βλαβιανού Αρβανίτη ως γυναίκα της χρονιάς.

Πιστέψτε με θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό και ευλογημένο που είμαι σήμερα ανάμεσα σας και που γνώρισα την κ Αγνή Βλαβιανού – Αρβανίτη .

Κα Αρβανίτη σας συγχαίρουμε ως Πρόεδρος της Παναθηναϊκής και σας ευχαριστούμε για την ανεκτίμητη προσφορά σας στο περιβάλλον και τον άνθρωπο . Σας στηρίζουμε και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια μέρα εσείς να έχετε όλους τους στόχους σας και εμείς να βραβεύουμε μια άλλη γυναίκα ισάξια της προσωπικότητάς της .

Σας ευχαριστώ.